

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ



Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και τους γονείς τους στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων (12ο χμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών).



Κυριακή 19
Οκτωβρίου
2014

12:00
το μεσημέρι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Από λευκό χαρτί της Άννας Μπανάρου

Αλήθεια μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να φτιάξει κανείς από ένα κομμάτι λευκό χαρτί; Στην κυριακάτικη αυτή συνάντηση θα ανακαλύψουμε πόσα ποητικά πράγματα μπορούν να δημιουργηθούν με απλά υλικά. Βάλτε όλη σας τη φαντασία και ελθείτε να δημιουργήσουμε ξεχωριστές κατασκευές.

Το βιβλίο, με αφορμή το οποίο πραγματοποιείται το εργαστήριο, αποτελεί μια συλλογή χειροτεχνικών κατασκευών για μικρά παιδιά, οι οποίες στο σύνολό τους ξεκινούν από ένα κομμάτι λευκό χαρτί. Κάθε δημιουργία, ενώ έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, είναι ταυτόχρονα ευχάριστη και διασκεδαστική, καθώς τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με την έννοια του παιχνιδιού (χαρταετός, αεροπλανάκι, βάρκα, καπέλο, κτλ.). Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους πειραματισμούς, στις εναλλακτικές οδηγίες, στις πρωτότυπες ιδέες κτλ., ώστε οι κατασκευές, παρά τις συγκεκριμένες οδηγίες τους, να αποκτούν για το κάθε παιδί μοναδικό και προσωπικό χαρακτήρα.



Κυριακή
Νοεμβρίου
2014

9

12:00
το μεσημέρι



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Μπαμπούλες Πανεπιστημίου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια», το πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και για τον μήνα Νοέμβριο θα προβάλει την ταινία “Μπαμπούλες Πανεπιστημίου” (Monsters University) για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. Οι μικροί μας μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τη μεταγλωττισμένη ταινία συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η ταινία διαδραματίζεται δέκα χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης. Ο 17χρονος Μάικλ “Μάικ” Βασόβσκι ανυπομονεί να ξεκινήσει το κολλέγιο, όπου θα ειδικευτεί στο τρόμαγμα. Τα πράγματα, όμως, δεν πάνε όπως τα σχεδίασε, καθώς ο 18χρονος Τζέιμς Π. “Σάλι” Σάλιβαν τυχαίνει να βρίσκεται στην ίδια αδελφότητα. Ο Σάλι αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο από τον Μάικ. Είναι παιχνιδιάρης, νταής και εύσωμος. Ειδικεύεται κι αυτός στο τρόμαγμα, ωστόσο οι δυο τους γίνονται εχθροί και γρήγορα θα βρεθούν σε μια αντιπαλότητα που θα φέρει τα πάνω κάτω.



Κυριακή
Νοεμβρίου 23
2014

12:00
το μεσημέρι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ



Στο πανηγύρι των πουλιών της Αθηνάς Μπίνιου

Μα είναι δυνατόν
μια σαύρα να μπορεί
στο πανηγύρι των πουλιών
να τρέξει να κωθεί;

Η Σούσα ονειρεύτηκε
στα σύννεφα να φτάσει
με το Τουκάν να μαγευτεί
τη λήμνη κι ας ξεχάσει.

Η συγγραφέας Αθηνά Μπίνιου με την παραμυθένια της αφήγηση, με παιχνίδι,
τραγούδι και χορό καλεί τα μικρά παιδιά... Στο πανηγύρι των πουλιών

Η περιπέτεια μιας σαύρας που λαχταράει ν' ακούσει και να δει από κοντά τον
αγαπημένο της τραγουδιστή. Ψάχνει τρόπο να βρει φτερά, για να βρεθεί στην
πίστα του ουρανού μαζί με τα πουλιά. Αυτό όμως οι σαύρες μόνο στα όνειρά τους
μπορούν να το κάνουν. Αληθιώς πώς; Πάνω στον ενθουσιασμό της, βρίσκει λύση
για να απολαύσει τη χαρά της γιορτής, έστω και με απρόβλεπτες συνέπειες...

Μα τα πουλιά θυμώσανε
με την παράφωνα λαλιά της
τη φαντασμένη της ουρά
και την ξεροκεφαλιά της.

Τι ήτε να 'γινε λοιπόν;
Κατάφερε να πάει;
Στο πανηγύρι των πουλιών...
Το παραμύθι ξεκινάει...

Σάββατο
Δεκεμβρίου
2014

13

Έκτακτο

11:30
το πρωί

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ



Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω! της Μαρίας Παπαγιάννη

Αυτά τα Χριστούγεννα θα φέρουμε τα κάτω πάνω στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar των Εκπαιδευτήριων Μαντουλίδη μαζί με τη συγγραφέα **Μαρία Παπαγιάννη**, τον παιδαγωγό **Δικαίο Χατζηηλή** και τον Νείθαν, τον μικρό καλικάντζαρο που διαφέρει από όλους τους άλλους.

Δεν του αρέσει καθόλου να πηδάει, να κλοτσάει, να κάνει σκανταλιές, αλλά πατρεύει τις ιστορίες και πιο πολύ εκείνη για το δέντρο της ζωής που στηρίζει τη γη.

Στο τελευταίο του ταξίδι ξέμεινε στην Πάνω Γη για έναν χρόνο και τώρα μας περιμένει, για να παίξουμε και να μας εξιστορήσει όλες του τις περιπέτειες.

Μια ιστορία γραμμένη με χιούμορ και τρυφερότητα, με σκηνικό όλη την παράδοση που θέλει τα περίεργα αυτά πλάσματα να ανεβαίνουν στη γη, για να πειράξουν τους ανθρώπους.

Μέσα από την ιστορία του θα μας μάθει ότι δεν έχει και τόση σημασία από πού βλέπεις τον ήλιο και το φεγγάρι. Σημασία έχει να θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο και να είσαι ανοιχτός στις πολλές και διαφορετικές πτυχές του, όπου χωράνε όλα τα πλάσματα της γης.



Κυριακή
Μαρτίου 8
2015

12:00
το μεσημέρι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ



Το αλογάκι, η τυχερή πασχαλίτσα, μια αρκούδα κι εμείς της Ελένης Δικαίου

Η συγγραφέας Ελένη Δικαίου καλεί τους μικρούς φίλους για να τους γνωρίσει τον Ποθύκαρπο, τη μικρή πασχαλίτσα εξολοθρευτή, και να τους διηγηθεί τις περιπέτειές του. Οι πασχαλίτσες είναι οι φρουροί του κάθε κήπου, εξολοθρευτές της μελίγκρας, των πράσινων ζουζουνιών που κολλήανε πάνω στα φυτά και τα ξεραίνουν ρουφώντας τους χυμούς τους. Τι θα γίνει όμως όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να ψεκάζουν τα περιβόλια τους με φυτοφάρμακα; Πού θα πάνε άραγε οι κόκκινοι φτερωτοί μας φίλοι; Ελάτε να τους ακολουθήσουμε και μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι κρυμμένου ζουζουνιού να περάσουμε ένα υπέροχο πρωινό.

«Εμπρός ο γενναίος στρατός, της μελίγκρας ο ορκισμένος εχθρός.
Εμπρός για φυτά ζωηρά και γεμάτη κοιηιά».

Κυριακή
Μαρτίου 29
2015

12:00
το μεσημέρι



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
CINEKID

«Αεροπλάνα» (Planes)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια», το πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και τον Μάρτιο θα προβάλει την ταινία «Αεροπλάνα» (Planes) για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. Οι μικροί μας μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τη μεταγλωττισμένη ταινία συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



ΥΠΟΘΕΣΗ

Τα «Αεροπλάνα» (PLANES) είναι μια συναρπαστική κωμωδία με γερές δόσεις δράσης, που υπόσχεται να μας συγκινήσει με την ιστορία του Ντάστι! Ο Ντάστι είναι ένα γρήγορο και καλόκαρδο ψεκαστικό αεροπλάνο, που ονειρεύεται να λάβει μέρος σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα ταχύτητας. Υπάρχουν, όμως, μερικά εμπόδια. Ο Ντάστι δεν είναι φτιαγμένος για να πετάει σε αγώνες, αλλά για να ψεκάζει καλλιέργειες. Το κυριότερο είναι ότι τρέμει τα ύψη, καθώς πάσχει από υψοφοβία. Παρά τους φόβους του ο πρωταγωνιστής με τον έναν κινητήρα και τους μόλις 680 ίππους καταφέρνει να κριθεί υποψήφιος για να διαγωνιστεί... Άραγε θα τα καταφέρει...;